

Cruise med Emma og Moana på ”MSC Splendida”

Fredag d. 24.2.2013 skulle vi have **alt klart til afrejsen**. **Michael kom** og spiste med – vi fik kylling og delte en flaske vin fra Texas. Vort besøg hos ”American Wine” havde lært os, at man producerer vin i alle USA’s 50 stater. Michael var syg med feber og hoste, men alligevel var han på arbejde fra kl. 01 til 05, og **så kom han med varmt morgenbrød** til os klokken 5.

Lørdag morgen var det iskoldt og blæsende, og vi valgte at køre **taxi helt til lufthavnen**. Lufthansa bragte os til Frankfurt, hvor vi havde 40 minutters vandretur til næste gate. Og kl. 15 var vi i Lyon,

hvor vi gik til **NH Airport hotel**. Vi spiste aftensmad i et brasserie i lufthavnsbygningen. Jeg ringede til Rikke og aftalte mødetid næste dag. Karin ringede til Michael, som havde det bedre.

Søndag slappede vi af – vi havde begge sovet meget godt (efter 1 sovepille). Jeg var 1½ time i **hotellets fitnessrum**, og vi havde internet på værelset og kunne svare mails. Vi havde madpakke med til både morgenmad og frokost. Vi læste i kriminalromanen ”Styckerskan från Lilla Burma”. Klokken 16 skulle vi **mødes med Emma og Moana** ved Easy Jets check in i i terminal 3. Det gik også fint, og Rikke havde lavet en dejlig madpakke til os til aftensmad. Vi havde kun en kuffert til



incheckning, og hver sin håndbagage. Lille Maja gemte sig bag Fred. Emma og Moana kneb en lille tåre, da vi sagde farvel, men humøret blev hurtigt fint. Ventehallen for billigselskaberne var funktionel, og der var flere siddepladser end i Kastrup lufthavn.

Flyrejsen til Barcelona gik fint, flyet var en ny Airbus, personalets disciplin var imponerende, og præcisionen var god. Vi fandt en taxi udenfor lufthavnen og kørte til **Hotel "Masd Mediterraneo"**, der lå ved stranden i badebyen Castelldefels lidt syd for Barcelona. Vi havde en fin lejlighed lige ud til den overdækkede swimmingpool. Den

cubanske receptionist fortalte os, at han havde arbejdet 4 på i spa-afdelingen på MSC Splendida. Han sagde også, at alle hoteller i Barcelona var booket helt op pga. en meget stor mobiltelefonmesse.



Vi ringede til Fred & Rikke, og **Thomas ringede** og fortalte, at han havde **brækket venstre overarm** under snerydning. Emma og Moana fik først det ene soveværelse, men de holdt så meget kommers, at Moana kl. 22 søgte tilflugt i Karins seng, og så sov jeg i samme rum som Emma. Det gik fint, og vi

vågnede kl. 8. Der var koldt i rummene, indtil Karin fik skruet op for varmen.

Pigerne så lidt spansk tegnefilm i Tv, og vi lavede te og spiste brød med chokolade, som Rikke havde givet os med. Emma & Moana var **45 minutter i den opvarmede swimmingpool** med boblebad, og de nød det – se billederne på første side.



Vi havde bestilt taxi til kl. 11, og vi fik lige et glimt af stranden, inden vi kørte mod havnen. Der kom SMS fra Anne-Marie om, at **Karen var død** kl. 7, og jeg ringede senere på dagen til Jens og kondolerede. Jeg ringede også til Thomas, og Karin talte

med Michael, som nu havde det bedre. Fra taxien havde vi fået et glimt af Barcelona, set en borg og en kirkegård anlagt op af en bakke mod borgen. Vi fik også vist pigerne Columbus-statuen ved starten af La Rambla.

Vi fik **checket ind på Splendida** i Priority gruppen, og fik kahyt 8082. Så var vi "Bora Bora"-cafeteriet og spise frokost; derefter viste vi pigerne **børneklubben**, og de ville gerne prøve det. Vi kiggede til dem nogle gange, men de var der hele eftermiddagen. Der var nok over 30 børn og mange franske, så de fandt hurtigt



legekammerater, og valgte at blive med børnene hver gang, vi kiggede forbi. De tegnede, så tegnefilm, legede og var i cafeteriet og få eftermiddagssnacks. Vi hentede dem til den obligatoriske **redningsøvelse** i den store teatersal – alle sad med redningsveste på – se billedet på side 2. Splendida havde nogle flotte trapper af "diamanter" – se foto.

Vi har en glad kahytssteward – Lala fra Madagaskar. Pigerne ville klædes om til middag, og vi havde **bord i restauranten "La Reglia"** på 5. dæk kl. 18.30. Vi delte bord med **Lotta og hendes datter** Salma på 7 år. De var fra Stockholm, og det var deres første cruise. Og kl. 21 var vi i **Strand Theatre** til et show med operetmelodier – 2 sangere, pianist + 2 violinister og en gruppe dansere. Det gængede en del, da vi gik hjem i seng.



Pigerne sov kl. 22. Jeg havde ondt i maven – maden? – og var vågen fra kl. 02.30 til kl. 05, men så kunne jeg skrive på dagbogen.

Emma og Moana blev fotograferet med skibets maskot – Doremi.

MSC Splendida er et stort skib – der er kapacitet for 4363 passagerer og over 1000 besætningsmedlemmer. Skibet er 333 meter langt, 37 meter bredt og 66 meter højt. Det har 18 etager, som er navngivet efter berømte italienske malere. Vi bor på 8. dæk, der hedder Giotto. Der er masser af faciliteter – de øverste dæk er til udendørs aktiviteter med flere swimmingpools, jacuzzi'er, vandrutsjebaner, etc. Dæk 5, 6 og 7 er til indendørs aktiviteter – restauranter, barer, kasino, teater, etc. Der er bl.a. en hyggelig jazz-bar. Stilen er moderne. Vores kahyt er moderne og pæn med store spejle og et rundt vindue lige over en redningsbåd. En sofa bliver om aftenen slået ud og redt op til pigerne.

Tirsdag sov vi til kl. 8, og gik i cafeteriaet og spiste morgenmad. Der er mange mennesker (ca. 3700) ombord, også mange franske og mange unge og børn. Pigerne ville i **poolen**, og i den overdækkede



pool var temperaturen 25,5°. Det var lidt køligt, så de brugte jacuzzi'en til at dykke i - se foto side 2. Så blev de afleveret i hver sin børneklub – de er delt ved 7 år til kl. 11, og derefter er de sammen. De legede Olympiade, og derefter var der **pizza-fremstilling i Disco'et**

på dæk 16. Der var feststemning og højt støjniveau. Der er 7 unge mennesker, som underholder børnene. Vi spiste frokost i cafeteria'et, og hvilede lidt i kahytten og sang og tryllede. Og Emma skrev et postkort til far og mor. Der kom lidt regn om formiddagen.

Om eftermiddagen skrev Moana postkort til Marilou – motivet var Centrallasarettet i Umeå i solnedgangen. Og i børneklubben trænede de dans til eftermiddagens **børneshow i teatret**. Der var dansere, et par sangere og en tryllekunstner, der tryllede damer væk i kasser. Drengene dansede på den store scene til "I like to move it", og pigerne dansede til "Waca, Waca". Se foto på forrige side. Moana fik af et andet barn en MSD Mascot – Doremi – som lignede et kompas. Det var sjovt for børn og forældre. Så skulle vi **klæde om til aftenens galla**, og pigerne fik ordnet make-up og håret. Festen startede med champagne, rom, vodka-martini og dansemusik i barerne, derefter fin middag med festklædte mennesker, og så var der mulighed for at hilse på kaptajnen – han var på scenen før **aftenens show, som hed "Olympo"** - se fotos nedenfor. Her var Akropolis, Odysseus, Zeus med lynet, Medusa-piger med slanger i hovedet, den enøjede kyklop, nogle dygtige kvindelige akrobater, der var gummimennesker og 2 stærke mænd – et flot show. Vi var også på dansegulvet både før og efter middagen. Vi var først i seng kl. 22.30 efter en historie om en tigerunge.

Onsdag var vi oppe kl. 8, og skibet havde lagt til i Tunis – i hovedstadens havneby **La Goulette**. Vi spiste morgenmad i cafeteria'et, og Emma og Moana skrev 11 postkort. Vi tog varmt tøj på, inden vi gik i land – der skulle udfyldes papirer til de tunesiske pasmyndigheder. På kajen lå 4 kameler, og pigerne fik en **ridetur på en af kamelerne**. De kunne også klappe den. Der var også nogle fint udklædte herrer med **falke**, som kunne sidde på pigernes arm. På kajen var opført en arabisk souk med boder, musikanter, souvenirboder, etc. En mand bankede messing, og en dame farvede folks hænder med henna. Det var et ganske fint anlæg. Vi valgte en **fixed-price taxitur**, som bragte os til Medina'en i





Tunis by.

Vi passerede forbi de to store søer Les Berges du Lac, som kun er 1 meter dyb. Der bor over 2,5 millioner mennesker i Tunis by. Vi kom ind til centrum gennem det franske kvarter ad **Avenue Habib Bourguiba** – den tunesiske Champs Elysée - med de fine hoteller (Hotel El Hana og Hotel Africa), Théâtre Municipal fra 1902 og Indenrigsministeriet. Her var opstillet politibiler og militære køretøjer og udrullet masser af pigtråd – der har for nylig været heftige politiske demonstrationer. I

den østlige ende så vi et stort ur og Tunis's første springvand – det kom op i 1987, og en statue af Bourguiba til hest blev flyttet til La Gouletta. Den gamle **byport Bab Bhar** (Porte de France) markerer indgangen til **den arabiske Medina (Old Town)**, der er på UNESCO's World Heritage List. Vi gik en tur i souk'ens snævre gader med de mange boder, og Karin fotograferede en butik, hvor de havde mange fine blomsterbuketter til bryllupper. Der har boet mennesker i Medina'en siden 732 - Aghlabid Ez-Zitouna Mosque ("Mosque of the Olive") blev bygget i 723 af Obeid Allah Ibn-al-Habhab. Man kan stadig se Fez-magernes gade, parfumehandlernes gade, tæppehandlernes gade, guldhandlernes gade, etc.

Så fortsatte vi op langs kystvejen til et område med rigmandsvillaer og grønne områder. Vi kom forbi Præsidentpaladset. Målet var den lille by **Sidi Bou Said**, hvor alle husene er malet hvide med blå vinduer og døre – det minder om Santorini. Her var





appelsintræer og souvenir-butikker. Byen har navn efter en hellig mand fra sufismen. Den har også tiltrukket mange kunstnere f. eks den schweiziske maler Paul Klee og den franske digter Colette og den danske maler E.V. Brandt. I området findes også **ruiner fra Kartago**. Vi fik lært at hilse på arabisk – ”Salamalaikum” – og sige tak – ”Sukran”, og pigerne blev fotograferet med taxichaufføren. 5 timers taxileje kostede 60 euro, hvilket svarer til billetten for 1 person til en af skibets udflugter. Fra Sidi Bou Said ringede vi til Rikke og Fred, og pigerne var glade for at tale med mor og far og Maja.

Fønikerne fra Libanon grundlagde mange byer omkring Middelhavet bl.a. Kartago i år 814 f. Kr. De havde bl.a. en stor krigshavn og badeanlæg med opvarmet vand. **Romerne ødelagde Kartago** med de 3 puniske krige. Senere kom **araberne og ottomanerne**, og **franskmændene** havde koloni i Tunis fra 1881 til 1956. Præsident Ben Ali og hans familie styrede Tunis fra 1987 til 2010, hvor han blev styrtet pga. mega-korruption.

Tilbage på skibet spiste vi frokost – hot dog, pizza, pommestruer er populært, og Karin finder tomater til Moana. Så var pigerne **1½ time i den overdækkede pool**, hvor vandet nu var 28,5° varmt. Salma og hendes mor kom også. Næste punkt på dagens program var **1½ time i Børneklubben**, hvor der ifølge programmet skulle laves dragter til karnevallet i morgen. Og i dag var vi inviteret til at se **solnedgangen** kl. 18.15 fra Lotta og Salma's balkon på 10- dæk. Salma på 7 år samler muslinger og sten og er interesseret i stjerner. Hun bor i Huddinge ved Stockholm. Hun fik Emma og Moana's adresse, og håber



på et brev fra dem. Efter middagen i dag var der **disco for børnene** i agtersalonen på 7. dæk. Børnene kunne se sig selv danse på storskærm. Lotte gav børnene en farvestrålende paraplydrink hver. Vi hoppede showet over i aften, og var i seng kl. 22. Vi slutter dagen med eventyr om forskellige dyr.

Det går meget godt at opholde sig i kahytten – vi forsøger alle at holde orden i tøj og alt det andet. Emma og Moana sover i en sovesofa, som Lala ordner hver aften. Karin synes, at der er koldt i kahytten, og hun sover med sin vinterjakke på. Pigerne er meget søde, men nogle gange må jeg skruer bissen på og skælde ud – de vil gerne ligge og hviske sammen i det uendelige, når de skal sove.

Vi **ankom til Palermo** kl. 8, og ved siden af vort skib lå Costa Pasifica. Jeg ringede til Jens Nyborg, Lars og Anne-Marie – Karen skal begraves på lørdag. Jeg ringede også til Steinar – han vil ordne blomster for os. Jeg ringede til Thomas - Susanne var på besøg, og det går nogenlunde med den brækkede arm. Jeg fik også en kort opringning fra Jette Dam på Fyn. Vi så i TV, at Paven afgår i dag.

Da vi havde spist morgenmad, gik vi i land. Der var hestevogne, som ville køre bytur med os for 80 euro, men vi valgte at gå. Byen lå ganske tæt på havnen, og vi gik ad Via E. Amari til pladsen foran **Teatro Politeama** fra 1870. Derfra gik vi ad Via Ruggiero Settimo, hvor vi fandt en **Disney-legetøjsbutik**, hvor Moana købte et fint krus til Maja. Vi så **Teatro Massimo** – fra 1897 og det 3. største teater i Europa, det er også stedet, hvor Godfathers datter Mary ("Godfather 3") blev skudt på trappen, mens hun råbte "Papa, Papa!". Så gik vi nedad en hyggelig mindre gade, hvor vi satte os på en fin gammel bar og slappede af med kaffe og Fanta. Baren hed "Spinnato" og var fra 1860. **Pigernes penge brændte** i lommerne, og der blev købt et par små stykker plasticlegetøj i en kiosk, en fin sort taske med røde sommerfugle til mor og et Godfather-krus med pistol til far. MSD opkræver 1 euro pr. passager til et UNESCO-projekt med undervisning for fattige børn i Brasilien.

Palermo blev grundlagt af fønikerne i år 737 f. Kr. under navnet Ziz. Det nuværende navn kommer af det græske "Panormus", som betyder "altid velegnet til at lægge til i". Byen har været romersk, byzantinsk, arabisk, ottomansk og normannisk i korstogsperioden. Senere dannedes Kongedømmet Sicilien, der senere blev forenet med Napoli. Byen har også været styret af spaniere, østrigere, fra Savoyen og flere andre. Italien blev forenet i 1860. Byen blev kraftigt bombet under 2. verdenskrig. Og man har haft megen indflydelse fra forbryderorganisationen "**Cosa Nostra**". En af deres store indkomstkilder var korrump lavkvalitetsbyggeri i Palermo. En stor seværdighed i byen er **Palazzo dei Normanni**, hvor det lokale parlament holder til. Det stammer fra den arabiske tid, men blev senere renoveret af normannerne og spanierne. Capella Palatina fra det 12. århundrede har flot udsmykning i guld og mosaik. Der er også rester af gamle bymure.

Vi spiste **frokost i "Villa Verde"** - en af de fine restauranter på skibet. Pigene fik spaghetti Bolognese og is, og de voksne fik mousaka (Karin) og lakseomelet (Martin). Så var pigernes energidepoter ladet op igen, og al gang foregik i løb, spring og vejrmøller. De ville gerne i **børneaktivitetsklubben**, og Karin og jeg gik i kahytten og hvilede os en stund. Efter 2 timer kiggede jeg til pigerne, og de ville gerne blive længere i børneklubben – Salma var kommet, og Emma havde vundet en baseball-kasket. Karin og jeg fik et par timers hvil i kahytten. Jeg så udsejlingen fra Palermo, som ligger omgivet af højdedrag. Vi får hver nat små sedler ind under døren – tilbud om det ene og andet, invitation til børneaktiviteter og i dag invitation til **cocktailparty med kaptajnen**.

Det var **galla-aften**, så vi var alle 4 i bad, fik fint tøj på, og småpigerne skulle ordne make-up, så det var svært at blive færdig til middagen. Sofaen fik også en gang make-up, men det kunne Karin heldigvis fjerne. Jeg har smidt vores kuponer til allegro-vinpakken væk, men vi deler nu en flaske vin med Lotta. Vi har DS med i spisesalen, og den kan underholde pigerne, når de har spist deres pizza og spaghetti bolognese – de vil ikke have andet. Karin fik and à l'orange, og jeg og Lotta fik store tigerrejer med ris. Og forretten var gorgonzola mousse; efter hovedretten fik vi en delikat ostetallerken, og til slut var der en festlig parade, hvor tjenerne med fuld musik kom ind på række med **isdesserter med ild i**.

Vi fortsatte til **cocktailparty i agtersalonen**, og her fik vi champagne og petit fours. Pigerne blev filmet og fotograferet af skibets fotograf, og kaptajnen bød velkommen og stillede op til fotografering. Så vandrede vi igen gennem hele skibet, vi fik en swing-om i jazz-baren til "Bechame Muchu", og kom til **galla-showet**, der var inspireret af kendte malere. Først fik børneklubben lov at komme på scenen og vise et flot dansenummer. Vi var i seng kl. 22.30. Pigerne var naturligvis trætte, og Karin og jeg har også været meget trætte i dag. Lotta og Salma har købt en dyr tur (51 og 36 euro) til Rom i morgen, og får 3 timers sightseeing. Vi har besluttet at blive på skibet i morgen – hvile, bade i poolen, lege og hvile mere, rydde op i kahytten, hvile, hvile, hvile.

Pigerne er meget søde at rejse sammen med – de er fornuftige, de hører, hvad man siger, de er udadvendte og sociale, og de hygger sig vældig godt sammen. De har en utrolig energi, og kan være i gang hele dagen. De sover godt om natten, og vi har ikke observeret nogen tegn på hjemvé – heller ikke når vi spørger direkte til det. Men de bliver også underholdt hele dagen lang. De har selv lært at hente mad ved den meget lange buffet i cafeteriaet – om morgenen er vafler og pandekager med chokolade populære. Og så chokopops med mælk. Børneklubben er populær, og det føles trygt at aflevere dem der – de skives ind og ud ved hvert besøg, og de unge piger dernede har lært vores navne at kende nu. Emma og Moana snakker fransk indbyrdes, men de er også dygtige til at snakke dansk med Karin og mig – det går problemfrit. Og det ser også ud som om, de leger fint med Selma, der snakker svensk.

Fredag kom vi til **Civitavecchia – Roms havneby**. Bynavnet betyder "gammel by", men ikke meget er tilbage fra gamle dage. Byen blev voldsomt bombet under 2. verdenskrig. I havneområdet findes et fyrtårn og en fæstning – Castello Michelangelo. Vi kom sent op, og fik først morgenmad kl. 10. Der var ikke mange tilbage på skibet. **Pigerne ville i børnerummet**, og der var nok 30 – 40 børn. Der er forskellige lege og aktiviteter – i dag Coke, Sprite, Fanta Competition og Bomb Game. Vi har ikke haft tid til at se de 2 DVD-film, som jeg havde med, og vi har heller ikke haft tid til at spille kort.

Pigerne spiste frokost med børneklubben, og ville gerne fortsætte, da de skulle se filmen "L'age de Glace 4", så det blev til samvær i børneklubben fra kl. 11 til 14.30. Så nåede vi et spil Sorteper, inden de var **1½ time i den indendørs pool og jacuzzi**. Vi fik eftermiddagsmad i cafeteriet, og så ville de i børneklubben igen. Karin og jeg gik en lille tur på dækket, og Karin talte med Michael, der nu skal til Afghanistan igen. Det var gråvej og lummert i dag. Middagen var skubbet til kl. 19 i dag, og Emma valgte blomkålssuppe før pizza'en. Karin og jeg fik fiskesuppe med skorpionfisk til forret. Vi var oppe på Lotta og Salmas balkon for at **se stjerner**, men der var ikke mange. De havde haft en fin udflygt til Rom. I aften var det lidt **besværligt at få ro** – pigerne ligger og hvisker sammen i det uendelige, og ofte bliver det til drilleri, og så må morfar skælde ud. Men til slut fik vi fortalt godnat-historien om, dengang Fred og Rikke var med i Kina og se pandaerne og abeguden Hanuman.

Lørdag var der vækning kl. 7.30, og det var tidligere end normalt, så det medførte lidt surhed. Moana fik fletninger i håret. Emma kunne ikke blive færdig og ville ikke have sokker på, så Moana og Karin måtte gå alene til morgenmaden. Salma havde været med en hilsen på et fint postkort fra Rom, som vi fik under døren. Vi mødtes med Lotta og Salma kl. 9.30 og tog sammen på bytur. Vi tog en taxi til **Piazza de Ferrari** med et stort springvand og nyrenoveret operahus i nyklassicistisk stil og Palazzo Ducale. Derfra gik vi til **San Lorenzo-kirken** - oprindelig fra 1118. Her findes en sarkofag med de jordiske rester af Johannes Døberer, og det fad som Herodes og Salome modtog Johannes Døberers hoved på. Man opbevarer også et 6-kantet grønt fad – Sacro Catino – som blev brugt ved den sidste nadver. Der er en stump af Jesu Kors og andre relikvier. Vi tændte lys i kirken. En stor bombe faldt i kirken i 1942 uden at eksplodere. Så gik vi gennem de **snævre middelaldergader** ned mod havnen. Lotta købte sjal med mønter og lokal hvidvin.

I havnen – Porto Antico – lå det (måske) flotteste **akvarium** i Europa. Vi så pingviner, delfiner, sæler, tropiske fisk, kæmpekrabber, piranaer, hajer, søelefanter, vandmænd og mange andre spændende dyr fra havet. Der var også en 3-dimensional film om en lille skildpadde. Og vi fik rabatkuponer til at handle for, fordi nogle af akvarierne var under ombygning. Det var fint vejr, og vi fortsatte med en promenade i havneområdet. Vi var ombord i **sørøverskibet "Il Galeone Neptune"**, der blev bygget på Malta i 1985 til en indspilning af Roman Polanski-filmene "Piraterne". Der lå også mange flotte lystyachter i havnen,

og der var et livligt folkeliv. Det blæste meget, da vi gik tilbage til MSC Splendida. Genoa er MSC's hjemmehavn. Lidt nord for Genoa ligger den idylliske by Portofino.

Vi spiste frokost i cafeteriaet, og pigerne føler sig rigtig på hjemmebane nu – de løber omkring og klarer næsten sig selv. I dag brugte de deres sidste penge på souvenirs, som blev solgt af negere på havnepromenaden. **Michael ringede og fortalte, at han var faldet** på badeværelset og havde slået hovedet og en tand. Karin blev opskræmt og græd. Lidt senere ringede Dorte og beroligede os – det var vist knapt så dramatisk. Pigerne kom 1½ time i legerummet – de 3 piger trives godt sammen. Imens fik Karin og jeg en hvilepause. Derefter inviterede vi Salma og Lotta på besøg i vores kahyt, så de kunne se, hvordan vi bor. Vi ringede til Rikke. Jeg skrev på dagbogen og satte billeder ind efter teksten.

Vi mødtes igen til aftenens middag, som var **Italian night**. Restauranten og tjenerne var dekoreret i rød-hvide-grønne farver, og menuen var italiensk. Der var et musikalsk indslag, da tjenerne bar kagerne ind til desserten. På denne tur har pigerne ikke fået slik udenfor måltiderne. De har fået lov at vælge selv, hvad de ville spise: cornflakes eller chokopops med mælk til morgen + brød, vaffel eller pandekage. Til frokost ofte pizza eller hot dog med pommes frites og Emma kunne tage lidt vandmelon. Undertiden en kage og vand om eftermiddagen, og til aftensmad valgte Emma pizza og Moana spaghetti bolognese hver dag. Uheldigvis blev vi i dag skældt ud af overtjeneren, som sagde, at andre gæster havde klaget over pigernes støjende leg under middagen. Lotta og jeg fik limoncella til desserten, Vi var et kort smut oppe på Selmas balkon for at se på stjerner. Og kl. 21 var vi i teatersalen til aftenens underholdning – et **italiensk show**, som var fint med laserlys, tempofyldte sang- og dansenumre, 2 kvindelige akrobatiske slange-mennesker og en sanger, der sang duet med en film. Moana begyndte at klage over ondt i maven, og jeg troede først, det skyldtes træthed. Men efter at hun var kommet i seng, fik hun en **stor opkastning** af aftensmaden. Vi måtte have hjælp fra rengøringsafdeling for at få vasket kahytten. Kl. 23 var vi i seng.

Genoa er en stor by med over 600.000 indbyggere. Den ligger smukt ved den liguriske kyst, og husene er i de typiske farver rød, pink, okra – de ligger op ad de grønne kystbakker. Byen var europæisk kulturhovedstad i 2004. **Columbus** er måske født i byen. Centrum i byen er på UNESCO's World Heritage List. De flotteste gader er Via XX Settembre og Via Garibaldi. Genoa konkurrerede i mange år med Venezia om magt og indflydelse. Byen har også et 117 meter højt fyrtårn – **La Lanterna** -, hvis lys kan ses 50 km væk. Det hævdes, at **Marco Polo** måske blev holdt fængslet i kælderens under **San Giorgio-paladset**, som på facaden har et flot billede af Skt. Georg og Dragen fra 1500-tallet. Genoa har en stor aktiv havn med mange store færger.

Natten mod søndag gik med, at **Moana kastede op hver ½ time**, og vi fik først lidt søvn fra kl. 4. Vi ringede kl. 3.30 og informerede Rikke og Fred – vi måtte bruge tilfældet, da vi havde kontakt med mobilnettet. Vi vågnede ved 9-tiden, og Karin og Emma gik op og spiste morgenmad, og tog yoghurt med til Moana. Emma kom i børneklubben. Moana havde en enkelt gang lidt tynd mave, og 38,5° men ellers ingen symptomer. Hun begyndte at drikke lidt Cola og vand. Vi tog hende med **til Medical Center** på dæk 4, mens Lala ordnede kahytten. Der fik vi en snak med 2 serbiske sygeplejersker, som beroligede os. Akut gastroenteritis går over af sig selv. Det virkede ikke, som om de var særlig bekymret for mulig smittespredning på skibet. Vi forsøgte at give Moana lidt paracetamol, men hun kunne ikke lide det. Hun kom op i sengen i kahytten, og vi ringede til Rikke, og fortalte det hele.

Emma var hele dagen i børneklubben, og spiste også frokost sammen med de andre børn. Fra skibet fik jeg vist hende **byens vartegn**: kirken med den gyldne Jomfru Maria-statue på tårnet. Vi så også borgen på **Ile d'If**, hvor manden med jernmasken sad fængslet. Det var smukt vejr, men lidt diset ind over byen. Moana sov hele dagen, og fik det bedre ud på eftermiddagen. Jeg ringede til Rikke, og det endte med, at **jeg bad dem komme og hente os i Marseilles**. Karin synes, det er utrygt at rejse videre med tanke på et langt ophold i Barcelona og flyrejsen – det kan blive besværligt, hvis Moana får det værre. Det tager 3 – 3½ time at køre til Marseilles fra Grenoble. Jeg ringede også til Thomas, og Karin talte med Michael.

Vi pakkede vore kufferter og ryddede op i kahytten. Vi besvarede et langt spørgeskema, og gav MSC Splendida og cruiset karakteren **"excellent" i næsten alle kategorier**. Vi havde telefonisk kontakt med Rikke & Fred, og forlod skibet, da de var ½ time væk. Vi måtte skrive under på, at vi forlod skibet af egen fri vilje af "personal reasons". Moana havde det lidt bedre efter at have sovet til kl. 15. Vi mødte Lotta & Salma og fik sagt **farvel og tak** for godt selskab på rejsen. De havde været på tur med bybussen i Marseilles. Det har været **et fint cruise**, og det har været let og meget dejligt at rejse med Emma og Moana. Og de har også nydt det. Børneklubben har været en stor succes. Security-officeren gav Emma & Moana hver sin MC-taske til at spænde om maven.

Ude foran terminalbygningen var Rikke, Fred og Maja lige ankommet efter **3½ timers biltur**. Fred & Rikke syntes, at MSC Splendida var et meget stort og flot skib. Maja var helt i hopla efter den lange biltur, og hele vejen tilbage til Grenoble sad hun også veltilfreds og pludrede og sang. Det var med nød og næppe, at der var plads til os alle og bagagen i bilen. De havde taget en gryde med til Moana i tilfælde af opkastning, men den blev der heldigvis ikke brug for. Der lå mange cruiseskibe i Marseilles havn. På bilturen så vi lidt af det **smukke landskab i Provence** med bølgende bakker, cypresser og pinjer og maleriske gamle borge oppe på bakketoppene. Der var også en flot solnedgang. Vi måtte fortælle alt om vore oplevelser på krydstogtet. Vi var hjemme ved 21-tiden, og der var stadig lidt spredt

sne i Saint Martin d'Uriage. Så fik vi en kop te inden sengetid. Karin pakkede nogle fine sko, hårspænder og T-shirt ud til pigerne – det var gaver fra Burma. Moana havde det lidt bedre.

I nat fik vi status på vort forbrug på skibet indtil nu, og derfor kan vi lave et regnskab for denne rejse:

7 dages cruise på MSC Splendida med det hele	5400 kr.
4 flybilletter med Easy Jet Lyon – Barcelona t/r	2200 kr.
Taxi lufthavnen – hotel (her blev vi snydt for 10 euro)	40 euro
Hotel i Castelldefels (kunne evt. være sparet)	100 euro
Taxi hotel – cruisehavn	30 euro
Tur på kamel og foto med falke i Tunis	10 euro
Taxi sightseeing i Tunis	60 euro
Kaffe og Fanta på café i Palermo	15 euro
Taxi i Genua	15 euro
Entré til Akvarium	60 euro
Entré til sørøverskib	11 euro
Ekstra tips til rengøring	20 euro
Forbrug på skibet	122 euro

Nu er planen, at **vi er hos Fred og Rikke til næste mandag**. Pigerne har fri fra skole, og vi passer dem. Maja er i børnehaven om mandagen, men resten af ugen er hun også hjemme. Rikke har som sædvanlig fri om onsdagen. Mandag og tirsdag er hun på lederkursus og kommer først hjem kl. 19. Torsdag aften skal vi bringe Emma til øjenlægen i Grenoble og først dryppe hendes øjne. Og om aftenen skal vi passe Maja, mens de øvrige kører op og står på ski på en oplyst bakke. Og så vil vi sikkert hjælpe med lidt madlavning og husarbejde. Karin havde fra Danmark pakket en kuffert med tøj til Rikke, og det ser ud til, at det kan bruges. Vi skal lave en flot MSC Splendida-middag kl. 19 i aften, når mor og fra er hjemme. Vi skal have skrevet brev til Salma, Lotta skal have en CD med vore billeder fra rejsen, og vi skal have læst "Styckerskan från Lilla Burma" færdig. Og så skal vi slappe af, rydde op, vaske tøj, gøre rent, se TV og DVD og hygge os med pigerne.

Jeg **ringede til Steinar & Viveca**, og de kunne fortælle, at Karens begravelse fra Hørsholm kirke i lørdags havde været en fin højtidelighed. Der havde nok været 60 – 70 mennesker og mange blomster. Jeg **ringede også til Jens**, som var præget af sorg; men han syntes også, at Karens begravelse havde været en fin højtid. De har for flere år siden købt deres gravsted på kirkegården. Jeg lovede, at vi kontakter ham, når vi er tilbage i Danmark, og så skal ham med os hjem og spise. Endelig **ringede jeg til Thomas**, der havde det godt – hans store projekt og ansøgning om midler skal snart behandles i det politiske system, hvilket han er godt tilfreds med og stolt af. Hans brækkede arm gik det nogenlunde med – han skal til kontrol i Holbæk i morgen. Jeg **ringede til Anne-Marie og Lissa**. Jens fylder 91 år sidst på ugen, så vi skriver en hilsen fra Frankrig. **Karin ringede til Michael**, som forleden faldt i badeværelset og skadede et par tænder. Han skal til Norberg, og tømme huset, som nu

er solgt. Og senere på måneden skal han til Afghanistan med militæret. Og vi havde meget fint vejr om mandagen – det var koldt indendørs, så vi havde ild i pejsen, men Karin kunne sidde i solen ude på terrassen. Emma og Moana så dansk Oline-Tv og Pink Panter hele formiddagen. Og mandag eftermiddag forberedte vi en fin middag à la Splendide til Fred og Rikke kom hjem fra arbejde. Emma og Karin lavede papirblomster til borddekoration. Moana øvede sig i at læse klokken.

Om aftenen holdt vi Italian Night middag i restaurant "Chez Karine". Emma lavede velkomstskilt til døren og en tavle med restaurantens tilbud. Der var fint menukort – The Gipsy Kings spillede under spisningen, og efter hovedretten var der optræden af 2 smukke danserinder, som dansede til "Funiculi, funicula" og "O solo mio". Vi sluttede med nicaraguansk kaffe, som vi købte på havnepromenaden i Genoa. En meget fin aften... Vi flyver på mandag d. 11.3 med Lufthansa fra Lyon til København.



Menu à la « MSC Splendide »

Lundi Mars 4, 2013
Restaurant « Chez Karina »
Les Jardin de Belvedere
Saint Martin d'Uriage

L'antipasto

olives, crostini, bruschetta, mozzarella in carrozza.

Il primo

pasta, minestrone, risotto, zuppa

Il secondo

pullover milanese

Il contorno

melanzane, spinaci, or insalata mista

Il dolce

tutti frutti, tiramisù, torta della nonna, zabaglione

Caffè

cappuccino and caffè' latte

Il conto, per favore - Tenga pure il resto.

Il servizio e il coperto inclusivo il conto.

Buon appetito!







Italian Night i Restaurant "Il Reglio"



Militær og pigtråd på Avenue Habib Bourguiba i Tunis by, og fine tunesiske keramikkakler





Undervisning i at lave pizza.





Moana i kunstnerbyen Sidi Bou Said, hvor de solgte flot keramik. Her var appelsintræer.







Den flinke taxichauffør i Tunis



Et dejligt sted at lege... Lotta & Salma er også i jacuzzi'en



Solnedgangshygge på Salma's balkon, da vi sejlede fra Tunis.



Fin frugtserving på MSC Splendida – frugtsalat i udhulet vandmelon





Teatret i Palermo og en vandmand i akvariet i Genoa



Sørøverskibet i Genoa og MSC Splendia





Sørøverskibet i Genoa





San Giorgio paladset, hvor Marco Polo sad fængslet i kældereren ?



Fra en fiskehandler i Genoa og San Lorenzo-kirken med Johannes Døberen relikvier



Piazza de Ferrari i Genoa med Palazzo Ducati



Fin frokostbuffet på MSC Splendia og isdessert fra galla-aften – tjeneren var fra Honduras.



På fortovs-café i Palermo

